

Marcus på 11 år fortæller

November 2011, Marcus har boet på Anholt i snart et år:

Jeg syntes det er fedt at bo på Anholt, der er nogle dårlige ting og en masse gode.

Skolen:

Først og fremmest syntes jeg skolen er meget bedre end alle de der kæmpe over på fastlandet. Der er ikke så mange i skolen så de kan gå ind og hjælpe hver person med deres problemer, og de kan hurtigere komme over og hjælpe en med en opgave i timen, så man når meget mere. Når der går så få har de tid til hver enkelt elev, hvilket jeg syntes er ret fedt.

Venner:

Alle kender næsten alle her på øen, så man har en masse gode venner som man lærer at kende godt. Jeg synes det er en fordel at der ikke er alle dem der som man ikke kender

Aktiviteter og skoleture:

Skolen har mange flere skole ture end de andre skoler inde på fastlandet. Nogle gange til udlandet. Der er meget fodbold osv.. (Men nu er jeg ikke den helt store fodbold elsker.) Selv om der er få børn så er der stadig fodbold her.

Ikke fordele:

Når man skal have besøg af venner inde på fastlandet koster det et eller andet med 150 for frem-og-tilbage billet (Børne priser, kender ikke voksen priser.) Og så er der heller ikke nogen bager så man kan ikke købe trøfler. Det tager lang tid at komme til tandlægen fordi man skal med færge (Der opfordrer jeg til at besøge noget familie på fastlandet i stedet for at bare tage direkte tilbage.)

Svømning:

Ja, der er også svømning i skolen. Nogle gange tager HELE skolen med færgen til Grenaa og går til svømning, bagefter tager de færgen tilbage. (Syntes selv ikke det er så fedt men de fleste elsker det.)

Fyrgårdstur:

En gang om året går 5. klasse og nedefter ud til fyrgården og overnatter (Ved ikke om det altid er 3 dage men det var det sidst, kufferter bliver kørt.)

Min mening om øboer livet er at det er fedt!